



*Wie met tranen zaaien,  
zullen met gejuich maaien*

*Psalm 126:5*

Na een bewogen leven is onverwacht en veel te vroeg van ons heengegaan  
mijn dochter, onze zus, schoonzus en tante

**Maria Guijt**

*Ria*

Ridder in de Orde van Oranje - Nassau

\* Heenvliet, 6 april 1956

† Houten, 24 december 2014

P.C. Guijt - van den Haspel  
L. Guijt (in liefdevolle herinnering)

Wim en Gerlien Guijt - Droogers  
Elly Guijt  
Paul Guijt en Sonja van Weely

nicht en neven

Ruitercamp 155  
3992 BZ Houten

Ria is thuis.

Zondag 28 december is daar van 14.00 tot 16.00 uur gelegenheid om  
afscheid van haar te nemen.

De dienst ter nagedachtenis aan Ria wordt gehouden op woensdag  
31 december om 10.30 uur in de Opstandingskerk, Het Kant 1 te Houten.  
Aansluitend is er om 12.30 uur nog een kort samenzijn in de aula van  
Crematorium Noorderveld, Structuurbaan 1 te Nieuwegein.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren en ontmoeting in  
de Opstandingskerk.

*Als u een dierbare herinnering aan Ria heeft, wilt u deze dan opschrijven  
op een A4'tje en dat meenemen naar de kerk zodat wij daar  
een herinneringsboek van kunnen maken.*